

# Marc Huynen wil alle kerken open

Op een mooie zomerdag kilometers ver rijden om dat ene kerkje te bezoeken – en dan voor een gesloten deur staan. Die teleurstelling wil Marc Huynen uit Geldenaken elke toerist besparen. Samen met de Stichting Open Kerken ijvert hij voor open, gastvrije kerken. Deze zomer zetten alvast 155 kerkgebouwen de deuren wagenwijd open voor bezoekers.

De pastoor van Mélin, een dorpje in Brabants Haspengouw, doet elke ochtend zijn ronde in de kerk. Wanneer hij op zekere dag uit de pastorie komt, troept er een groep mensen samen aan de kerkdeur. Een buslading Japanse toeristen, zo blijkt... Het is slechts een van de anecdotes die Marc Huynen aanhaalt om parochies en kerkfabrieken ervan te overtuigen dat ook hun kerkgebouw de moeite waard is om open te stellen. Als voorzitter van de Stichting Open Kerken droomt hij van een netwerk van gastvrije kerken waar ook de toevallige passant zich welkom voelt.

## Ontdekking

"Mensen van bij ons die op reis gaan, houden halt bij een plattelandskerkje of stappen een kathedraal binnen. Thuisgekomen vertellen ze honderduit over die ontdekking, terwijl ze niet weten dat op amper vijf minuutjes rijden van hun eigen huis een kerk staat die minstens even mooi is", zegt Huynen. Als je de sleutel omdraait in het slot, is de kerkdeur open. Of toch niet? "Kerken die deelnemen, moeten in de zomermaanden ten minste enkele dagen en uren toegankelijk zijn. We ontwerpen wimpels en gastenboeken, ook voor kinderen, zodat iedereen zich thuisvoelt wanneer hij binnenkomt. In sommige kerken, zoals die van Averbode, worden geregeld rondleidingen of concerten georganiseerd."

## Inspiratie uit Finland

Marc Huynen, bezieler van de Stichting Open Kerken, haalde de mosterd in Finland. "Op reis in Finland kreeg ik een toeristisch kaartje onder ogen met niets dan kerkjes erop. Met dat plannetje op zak ben ik kriskras door het land gereisd. Bladerend in het gastenboek merkte ik telkens dat die kleine, houten kerkjes massa's toeristen uit heel Europa lokten." Na zijn pensioen vatte Huynen het plan op om een gelijkwaardig initiatief te lanceren in eigen land. "Op het internet bofste ik op vergelijkbare organisaties. Zoals Duitsland met zijn 'Autobahnkirchen': religieuze gebouwen die vlakbij de grote verbindingswegen liggen. Zo'n netwerk moest er ook in België komen, vond ik."



[www.openkerken.be](http://www.openkerken.be)

## Engeland

In nogal wat parochies gaat de kerkdeur na elke zondagmis weer op slot, uit vrees voor diefstallen en vandalenstreken. Onterecht, vindt Huynen. Hij verwijst naar Engeland, waar de 'open churches' al langer succes kennen. "Volgens de Britse politie is een open kerk de beste garantie tegen diefstal en vandalisme. Zelfs verzekeringsmaatschappijen delen die visie."

In Engeland werden intussen zo'n

11.000 kerken opengesteld. In ons land staat de teller voorlopig op 155. "Onlangs sloten zes Leuvense kerken zich aan. Tervuren telt sinds kort vier open kerken en ook in de Sint-Pieterskerk in Testelt zijn bezoekers welkom. Het lijstje groeit almaar aan. Nog dit jaar hopen we de kaap van tweehonderd gastvrije kerken te ronden", besluit Huynen.

Glenn Geeraerts