



OP STAP MET ONZE VOORGANGERS IN HET GELOOF!

## Religieus erfgoed in Brugge



### Steun de Stichting

Door een gift te storten op

BE 74 0016 0364 3507 - Open Churches

Giften vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar.



Open Churches Foundation

Zetel: Distelsstraat 44 (16) B-1030 Brussels  
info@openchurches.be



www.openkerken.eu • www.eglisesouvertes.eu  
www.offenekirchen.eu • www.openchurches.eu



### 1 WANDELROUTE



Op stap met onze voorgangers in het geloof!

### Religieus erfgoed in Brugge

Graag nodigen wij u uit met ons op stap te gaan in het bruisende Brugge langsheen de historische kerkgebouwen en cultusplaatsen. De kerk is vandaag niet alleen een plaats voor vieringen en gebedsbijeenkomsten, maar ook een ruimte voor stilte en bezinning. In de drukte van de stad zoeken talrijke Bruggelingen en bezoekers een oord van rust en stilte. In deze oase laten zij zich voeden met het manna van de Bijbelse taferelen, die de schitterende kunstwerken en blinkende glasramen ons laten zien.

Anderen willen religieuze gebouwen bezoeken omwille van historische en culturele redenen. De bouwgeschiedenis van de kerken en de verschillende locaties zijn getuigen van een rijk verleden.

Nog anderen zijn op zoek naar de wortels van ons geloof en bezoeken onze kerken vanuit een spirituele hoek. Talrijke heiligen bieden een antwoord. Door hun prediking brachten zij voor velen een woord van leven. Hun zorg voor de medemens sierde hun leven. Door hun gebed leefden zij in nauwe verbondenheid met de levende Heer. Op onze weg kunnen wij hen van nabij leren kennen.

In elke kerk vinden wij sporen terug die verwijzen naar onze voorgangers in het geloof: **de missionarissen in Brugge en omgeving.**

Jan Tilleman

*Een kerk is een richtpunt in het landschap, een gemeenschappelijk herkenningsteken voor bewoners en bezoekers, een ruimte open voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken.*



Tijdens de wandeltocht in Brugge komt u langs verschillende kerken die aangesloten zijn bij het netwerk van **Open Kerken vzw**. Dit betekent dat deze gebedshuizen doorheen het jaar geopend zijn en een gastvrij onthaal voorzien voor de bezoekers. Deze Open Kerken zouden niet bestaan zonder de toewijding en het enthousiasme van talrijke vrijwilligers. Vergeet hen niet te bedanken via de gastenboeken die in elke Open Kerk aanwezig zijn.

Meer informatie over Open Kerken vzw vindt u op de laatste pagina van deze brochure.



### Colofon

Deze brochure werd uitgegeven door de pastorale eenheid Sint-Donatius Brugge in samenwerking met de verschillende kerkbesturen en beheerders van de gebedshuizen, toerisme Brugge en Open Kerken vzw.

- Verantwoordelijke uitgever: Jan Tilleman
- Correspondentieadres: Sint-Salvatroskoorstraat 8 - 8000 Brugge
- Alle rechten voorbehouden.
- Opmaak: Quart de Pouce
- Teksten: Dirk François, Luc Gruwet, Bernard Peckstadt, Jan Tilleman, Frans van der Sar, Géry van Outryve d'Ydewalle
- Redactie: kerkbesturen en Open Kerken vzw
- Cartografie: Toerisme Brugge
- Fotografie: Tonia Noterman
- Vertalingen: Thérèse T'Sjoen, Flor Will en Annegret Kutsch en vrijwilligers Open Kerken

