



anger als in
bel en vind
sing voor
robleem
ue.

stijl, correcte hygiëne en regelmatige preventie
blijven horen. Hebt u last van lichte hoorproblemen
50 jaar? Dan is het moment daar voor een test.

VOOR HET DICHTSTBIJZIJNDE
DIALOGUE HOORCENTRUM:
0800 94 229 of
www.dialogue.be

U krijgt een GRATIS hoortest aan.

in het Hoorcentrum of op te sturen naar Dialogue - Technologiestraat 65 - 1082 Brussel.

Plaats: _____

E-mail: _____

in een gegevensbestand van Dialogue Hoorcentra NV - Technologiestraat 65 - 1082 Brussel, voor commerciële doeleinden.
derden. U heeft recht op inzage, verbetering en schrapping van gegevens.



HOORCENTRA

den extra feestelijk eucharistie en boden een glaasje van de vriendschap aan. Allemaal om het religieus patrimonium zichtbaar en toegankelijk te maken. Het is immers bijzonder jammer dat vele kunst- en geloofsschatten verborgen blijven voor kerkgangers en voor het brede publiek."

Een van die 350 deelnemers was de Onze-Lieve-Vrouwewerk in Mariakerke bij Gent. Onthaalverantwoordelijke Jos De Baets: „Onze vorige pastoor hield er al aan om de kerk zoveel mogelijk open te stellen voor voorbijgangers en kerkhofbezoekers. In november 2006 besliste de kerkfabriek aan te sluiten bij Open Kerken en sindsdien doen we altijd mee. Vorig jaar maakten we van de Dag voor het eerst een weekend, met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw Schreiboorn als thema. We zochten gegevens op, lieten het beeld reinigen en stelden het tentoon midden in de kerk. Wandelaars en fietsers deden het aan op hun tocht naar het Kapelletje Schreiboorn in Gent. We verzorgden rondleidingen en stelden een brochure samen met meer uitleg."

„Het is bijzonder jammer dat vele kunst- en geloofsschatten verborgen blijven voor kerkgangers en voor het grote publiek”

Totnogtoe spreekt de Dag van de Open Kerken vooral parochianen en kerkgangers uit omliggende parochies aan. Voor hen is de dag een mengeling van godsdienstige en culturele beleving in een feestelijk jasje. Via de schaarse artikels in de pers komen toch ook andere belangstellenden eens een kijkje nemen. Hun de kans geven om het religieuze erfgoed te (her)ontdekken, was de bedoeling van stichter Marc Huyen. Toen die in 1988 Finland bezocht, vond hij bij de toeristische informatie een originele landkaart, waarop alle open kerken gemarkeerd waren. Een dergelijk netwerk van open kerken bleek ook in andere landen te bestaan, maar niet in België. Nu dus wel.

Voor de vijfde editie luidt het thema *Durf!* In zoveel mogelijk kerken zullen de klokken om precies 14 uur feestelijk luiden. Om nieuwe deelnemende kerken te helpen bij het organiseren van hun evenementen, biedt de organisatie een fraaie inspiratiegids aan met ideeën, nuttige tips en een jaarplanning om er een geslaagde dag van te maken.

www.openkerken.eu, 0498 84 20 26

STICHTING OPEN KERKEN

Wil het religieuze patrimonium voor het voetlicht brengen en toegankelijk maken

Lieve WOUTERS

In 2012 organiseert de Stichting Open Kerken voor de vijfde maal een Dag van de Open Kerken. Jaar na jaar neemt het aantal deelnemende kerken in ons land toe. Op een landkaart kunnen sinds de jongste editie op 5 juni 2011 al 350 plekken worden gemarkeerd. De gebouwen bleven de hele dag open, er waren concerten en tentoonstellingen en vooral, veel tevreden bezoekers. Voor de jubileumeditie wil de organisatie nog beter doen.

Advertentie



Van evenveel media-aandacht als Open Monumentendag kunnen de organisatoren voorlopig alleen maar dromen, maar de Dag van de Open Kerken mikt voor haar eerste jubileumeditie op 3 juni 2012 toch op ruime belangstelling van deelnemende kerken en bezoekers.

Marijke Van Looy: „We willen graag zoveel mogelijk kerkfabrieken aanmoedigen om deel te nemen. De vorige editie was alvast erg succesvol. Meer dan 350 gebouwen hebben hun deuren geopend. Bijna tweehonderd daarvan organiseerden een evenement, van concert over tentoonstelling tot geleide bezoeken. Sommige deelnemers staken hun kerk in de bloemen, anderen vierden extra feestelijk eucharistie en boden een glaasje van de vriendschap aan. Allemaal om het religieus patrimonium zichtbaar en toegankelijk te maken. Het is immers bijzonder jammer dat vele kunst- en geloofsschatten verborgen blijven voor kerkgangers en voor het brede publiek.”

Een van die 350 deelnemers was de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Mariakerke bij Gent. Onthaalverantwoordelijke Jos De Baets: „Onze vorige pastoor hield er al aan om de kerk zoveel mogelijk open te stellen voor voorbijgangers en kerkhofbezoekers. In november 2006 besliste de kerkfabriek aan te sluiten bij Open Kerken en sindsdien doen we altijd mee. Vorig jaar maakten we van de Dag voor het eerst een weekend, met